



Teksten voor rouwkaarten

Informatie voor rouwkaart / advertenties

Ook wat rouwkaarten betreft geldt: eigen keuzes maken de kaart persoonlijker. Natuurlijk is het heel moeilijk om onder woorden te brengen wat je wil zeggen.

Daarom zijn hier enkele voorbeelden.

Soms is het mogelijk om twee voorbeelden met elkaar te combineren of aan een voorbeeld uw eigen draai te geven.

Een paar voorbeelden:

- ☞ Stil van verdriet moeten we u vertellen dat ons dochtertje [naam] op 10 januari is overleden. We hebben zo lang uitgekeken naar haar komst, maar mochten haar slechts twee dagen bij ons houden.
- ☞ Zoveel dromen, zoveel verlangens, maar nu is alles anders. Kort voor haar geboorte is overleden onze [naam]
- ☞ We hadden hem zo graag bij ons gehouden, maar hij was te zwak.
- ☞ Na een zwangerschap van maar 24 weken werd geboren onze zoon [naam] Hij was nog veel te klein en tot ons verdriet heeft hij het niet gered. Na twee uur is hij overleden.
- ☞ Nog zo klein en dan al zo moeten vechten. Vol bewondering en vertederling nemen we afscheid van [naam]
- ☞ Helaas is onze lieve dochter bij haar geboorte overleden. Ze is prachtig onze [naam]
- ☞ We zijn verbijsterd. Na een onbezorgde zwangerschap is bij de geboorte overleden [naam]

- ☞ De werkelijkheid is zeer moeilijk te bevatten, maar onze zoontje is niet meer bij ons. Na slechts [aantal] weken moeten wij afscheid nemen van [naam]
- ☞ In stilte geboren ons lief dochtertje
- ☞ Niet te bevatten, toch waar, ons kleine jongetje leeft niet meer
- ☞ Vandaag is geboren onze zoon [naam]. Hij ziet er prachtig en compleet uit toch wilde zijn hartje niet kloppen
- ☞ Lief, prachtig, bijzonder, volmaakt, mooi en o zo bijzonder, maar toch kan ze niet leven. We zijn zo verdrietig, maar ook trots.
- ☞ We zijn heel verdrietig. Ons zoontje en broertje mag niet met ons leven. Hij is vlak voor zijn geboorte overleden
- ☞ We zijn erg trots op de geboorte van onze lieve, mooie en inspirerende zoon, maar verdrietig dat hij maar 3 weken bij ons mocht zijn. Hij is vredig in onze armen heen gegaan.
- ☞ Op [datum] werd hij geboren. Tot ons verdriet moesten we hem op [datum] weer laten gaan
- ☞ Kijkend naar dezelfde ster
Jij van dichtbij
wij van ver...
- ☞ We hebben er zo naar uitgekeken. De geboorte van ons lieve dochtertje en mijn zusje [naam] Maar helaas hebben we maar twee intense dagen van haar kunnen genieten
- ☞ Onze hoop op een kindje ging verloren [naam] werd te vroeg geboren
- ☞ De hemel heeft er een mooie ster bij

- ☞ We geven je de [naam]
Die we voor altijd in ons hart dragen .
- ☞ Uitdagend, vrolijk en kwikzilverig, intens geleefd en genoten.
Het heeft maar 3 jaar mogen duren.
Dapper heeft onze lieve [naam] ons verlaten
- ☞ Je bent geboren om afscheid te nemen
- ☞ Volmaakt te klein voor deze wereld
- ☞ In stilte geboren
in liefde verloren
- ☞ Juist omdat we zoveel om je geven
Moesten we je laten gaan
Ook al mocht je dan niet langer leven
In ons hart zal je altijd blijven bestaan
- ☞ Op [datum] is [naam] geboren. Helaas niet in leven, maar wel heel
mooi, lief en bijzonder. We zijn heel trots.
De crematie heeft inmiddels plaats gevonden.
- ☞ Na een onbezorgde zwangerschap moesten wij plotseling afscheid
nemen van dit nieuwe leventje! Je was zo welkom!
- ☞ Helaas is onze lieve dochter {naam} al overleden voordat we haar
aan jullie konden voorstellen.
We begraven [naam] in besloten kring.
- ☞ Ons verdriet is onbeschrijflijk...
Onze prachtige, oh zo prachtige zoon en mijn kleine broertje [naam]
is geboren en overleden op [datum].
- ☞ Een klein wonder was bijna werkelijkheid geworden.
Het heeft niet zo mogen zijn.

- ☞ Onze lieve [naam] is nu in
"Het land van je ogen dicht"
- ☞ Met veel verdriet moeten we u melden dat is overleden onze lieve
[naam]
- ☞ In Zijn handen ben ik geborgen
- ☞ God heeft gegeven en God heeft genomen.
- ☞ De wereld is een lief, vrolijk, dapper mannetje armer [naam]
- ☞ Van ons heen ging ons lieve engeltje [naam]
- ☞ We zullen onze lieve [naam] moeten missen
- ☞ Als elke druppel kon zeggen hoezeer we hem/haar missen, dan
regende het elke dag...
- ☞ Uitdagend, vrolijk en kwikzilverig, intens geleefd en genoten.
Het heeft maar 3 jaar mogen duren.
Dapper heeft onze lieve [naam] ons verlaten
- ☞ Als een ontluikende bloem die te vroeg is geplukt, is van ons
heengegaan [naam]
- ☞ Omringd door ons allen overleed onze lieve dochter en zusje [naam]
We zullen haar zo missen.
- ☞ Lief, prachtig, bijzonder en volmaakt, dat ben je allemaal, mooi,
dappere jongen. Je hebt zo hard gevochten, maar het was een
oneerlijke strijd
- ☞ We zijn verbijsterd, ineens kwam de dood langs en nam mee onze
[naam]



Tweelingen:

- ☞ Dapper zijn zij op weg gegaan.
Verslagen blijven wij achter
De vreugde die zij in ons leven brachten
Zal altijd bij ons blijven.
- ☞ (Eén van tweeling overleden):
Geboren [datum] [namen];
onder de ene naam: het wonder voor het leven is een levend
wonder.
Onder de andere naam: Jouw leven eindigde nog voor het begon.
Van [naam] hebben we afscheid genomen. Voor [naam] geven op
[datum] een kraamfeest.
- ☞

Veel te vroeg, veel te klein, veel te...	
Na slechts 25 weken geborgenheid zijn geboren	
[naam]	[naam]
helaas hebben we	dapper blijft hij
haar reeds moeten	vechten, voor een plaatsje in
begraven	ons midden.



Gedichten:

Op internet zijn er veel gedichtjes te vinden om op een kaartje te zetten;
ik heb een aantal overgenomen:

- ☞ Nooit zullen we het waarom begrijpen
Het leven heeft een eigen plan
Maar al wat licht en ademt
Daar was jij een deeltje van
- ☞ Maar één dag om te leven
Eén dag om te vechten
Jouw leven in één dag
Een heel leven lang
- ☞ An angel in the book of life
Wrote down an infants birth'
and mentioned as he closed the book, [naam]
to beautiful for earth. (~ Lieve Engeltjes)
- ☞ Geboorte en sterven
begin en einde
twee uitersten in het leven
die op één moment samenkwamen
- ☞ Jij lief klein mens
jij was onze grootste wens
echter onze hoop en ons verlangen
werden al snel door verdriet vervangen
- ☞ Er is geen einde en geen begin
aan deze tocht, geen toekomst geen verleden,
alleen dit wonderlijk gespleten lange heden
~ M. Vasalis ~

☞ Heel onverwacht
maar met alles erop en eraan
ben je van ons heengegaan
Je hebt dapper gevochten
maar je kans was zo klein
wij zijn heel trots
dat we jou papa en mama mochten zijn.

☞ Kinderen voor de overkant
Op weg naar een beter land
om volmaakt te zijn
in geluk en vrede
zonder angst en pijn

Kinderen voor de overkant
komen in een beter land
bij Vaders liefde
Wachtend op ons
Hand in hand.
~ Leo Heuvelman ~